

VÄRLDSBÖNDAGEN

7 mars 2025

Förberedd av VBD-kommittén på
Cooköarna

Tema: "Förunderligt är allt du gör –
You made me wonderful"

Psaltarpsalmen 139:14



Världsböndagen 2025

Årets program har skrivits av en ekumenisk grupp kvinnor från Cooköarna.

Våra systrar från Cooköarna har ägnat de sista åren till att fördjupa sig i temat: Förunderligt är allt du gör – "I made you wonderful" från Psalm 139, verserna 1 – 18. Det här programmet vill få oss att se att var och en av oss är skapad med omsorg och kärlek. När vi inser det förvandlas allt i våra liv och vi börjar stråla inifrån. Då behandlar vi också andra personer som skapade underbart av Gud.

Alltför ofta har kvinnor och flickor tystats och förtryckts, vilket gör temat från Cooköarnas Världsböndagskommitté särskilt relevant. Budskapet att vi, som kvinnor och flickor, är "varsamt och underbart" skapade till Guds avbild stärker vår rörelses stöd till kvinnor i att uttrycka sin tro och tala om sina liv i bön och tillbedjan inför Gud och i gemenskap.

Gudstjänsten inbjuder oss att uppskatta våra gudomligt skapade kroppar som vi ofta tar för givna. Bibelläsningen från Psaltaren 139:1-18 vävs samman med berättelser om tre kvinnor från Cooköarna. Vi förstår att Gud känner oss, alltid är med oss och gjort oss unika och speciella. Gudstjänsten leder oss i tillbedjan och tacksägelse till vår Skapare och i bön av beaktelse och längtan. Slutligen vägleder förbönerna oss att be Gud om visdom, mod och helande, så att vår värld kan komma att behandla alla människor som "varsamt och underbart skapade".

Inger Jonasson

Ordförande i Världsböndagskommittén



Gudstjänstprogram

Förberedelsematerial finns i Informations- och bakgrundshäftet på www.svekumaniskakvinnor.se/varldsbondagen

Välkommen

Ledare 1, 2 och 3 står framför församlingen när gudstjänsten börjar.
Turoū, turoū! Oro mai, oro mai! E te aonli! IŪkoko!

Välkommen, välkommen! Kom alla, kom alla! Hela världen! IŪ-koko!

Ledare 1 talar, och församlingen säger orden markerade med fet stil.

Kia orana!

Dagens gudstjänst kommer från en ekumenisk, kristen grupp kvinnor från Cooköarna i Stilla Havet. Kia orana är en fras på maoriska språket, och människor använder den för att hälsa på varandra. Kia orana betyder mera än bara "hej". Den betyder "Må du leva länge och må du leva väl. Må du skina som solen, må du dansa med vågorna". Våra systrar på Cooköarna bjuder in hela världen att hälsa varandra idag med denna fras på maori.

Välkommen att upprepa efter mig:

Kia orana!

Kia orana!

Må du leva länge!

Må du leva länge!

Må du leva väl!

Må du leva väl!

Må du skina som solen

Må du skina som solen

Må du dansa med vågorna!

Må du dansa med vågorna!

Ledare 2

Kia orana!

Kia orana!

Ta ett ögonblick och uppmärksamma din egen andning.

Paus

Notera hur din andning rör sig in och ut, liksom havets vågor.

Lång paus

Var och en av oss här idag andas! Är inte det fantastiskt? Det är en livets gåva vi alla fått, andningen som flödar in och ut. Låt oss göra en STOR våg! Ta ett djupt andetag.

Paus

Ledare 3

Kia orana!

Kia orana!

Låt oss uppleva gemenskapen en liten stund. Nu använder vi fantasin och föreställer oss blodet som flödar i ådror och artärer, flödar likt älvar.

Paus

Liksom älven ger näring till jordens stränder och fält, ger blodet näring till kroppens alla organ.

Lång paus

Nog är det fantastiskt att Gud skapade våra kroppar att fungera på detta sätt? Att föra hälsa och liv till varje inre organ? Att upprätthålla hälsa och liv i varje organ?

Ledare 1

Kia orana!

Kia orana!

Sök efter en del av kroppen som inte gör ont och försök känna hur din hud dansar genom tid och rum. Kanske vill du röra lite på fingrarna, eller vicka på tårna. Kanske vill du sträcka ut dina nackmuskler. Kanske vill du beröra huden på armen, eller i ansiktet. Eller kanske vill du vara stilla och lägga märke till hur stolen eller bänken bär dig. När du lägger märke till kroppen; kom ihåg hur det var att vara ett barn, hur behagligt det var att bara röra sig i världen.

Lång paus

Ledare 2

Gud skapade oss underbara från första början, och vävde oss samman i vår mammas livmoder.

Ledare 3

Och Anden fortsätter att flöda genom varje ögonblick, varje dag, och hjälper oss att känna livets fantastiska gåva.

Ledare 1

Var och en av oss är unik, och i djupet älskad av Gud. Se dig omkring, se på var och en som kommit hit idag, såväl här som runt hela världen. Betrakta för ett ögonblick var och en som den gåva varje människa är.

En lång paus medan man ser på varandra

Maori: Na - au i an-ga ia - ku, ta-ka - ke to - ku an-ga-i-a. Va - va-
English: I am fear - ful - ly made, and won - der - ful - ly made. Mar - vel
You are fear - ful - ly made, and won - der - ful - ly made. Mar - vel
We are fear - ful - ly made, and won - der - ful - ly made. Mar - vel

6 C7 F

ri - a ta - au ra - ve, ku - a ki - te pu to - ku vae - ru - a, a - ka -
ous are your works, that my soul knows ver - y well, and I'll
ous are God's works, that my soul knows ver - y well, and I'll
ous are God's works, that we now know ver - y well, and we'll

10 Bb F/C C F

mei - ta - ki au ia - koe.
praise you all my days.
praise God all my days.
praise God all our days.

TEMASÅNG

Musiker leder församlingssången. **Ledare 1, 2 och 3** förblir stående.

Jag är varsamt och underbart skapad.

Underbara är dina verk, och min ande vet det väl.

Jag tillber dig alla livets dagar.

INLEDNINGSBÖN

Ledare 2

Låt oss be till vår Skapare.

Gud, som skapade oss underbara, tack för denna gemenskap av systrar och bröder jorden runt. När vi samlas, hjälp oss öppna våra hjärtan för dig och för varandra. Lugna våra sinnen från allt som oroar och upptar våra tankar. Återknyt oss till dig, och till varandra, så att vi kan skimra ljus, och utstråla din kärlek i världen. Amen.

Låt oss höra kvinnorna från Cooköarna ge röst åt Guds ord.

Musiker leder församlingen i acapella nynnande av temasångens melodi i ett långsammare tempo. Under nynnandet sätter sig ledarna 1, 2 och 3 och kvinna 1 reser sig.

BIBELTEXT, BERÄTTELSE & SÅNG

Psaltarpsalm 139:1–6

Nu lyssnar vi till Miis berättelse – Gud känner oss.

Den första berättelsen: Gud känner oss

Kvinna 1

Kia orana.

Jag heter Mii, jag är 15 år gammal. Februari 2022 var en skrämmande månad för mig.

Det var den månad som min familj först hade kontakt med någon som testat positivt för Covid-19. När jag fick höra det, tappade jag kontrollen. Min pappa skämdes för det var han som tagit det in i vårt hem. Jag var riktigt upprörd. Jag trodde vi skulle dö. Jag kände människor som dött av COVID. Jag trodde jag skulle dö och inte få träffa min systerson när han skulle födas.

Jag började tänka på saker jag ännu inte varit med om. Jag började be. Jag vädjade till Gud att värna om min familj, och visste inte vad jag kunde förvänta mig härnäst. Jag vände mig till Gud och bad om ledning. Jag var skräckslagen och rädd, men visste också att bönen kunde hjälpa mig att bli lugn. Och det fungerade, jag slutade gråta och kände pressen lättas från mitt hjärta.

Och jag insåg att Gud känner varje detalj i mitt liv. Gud känner min oro och rädsla, Gud vet. Och att inse att Gud vet och bryr sig om mig, ger mig lugn när jag är rädd. Gud känner mig. Och Gud känner dig. Och Gud vet om allt det vi har att ta oss igenom.

Musiker leder alla att nynna acappella temasången. Kvinna 1 sitter ner och Kvinna 2 tar sin plats och gör sig redo.

Psaltarpsalm 139: 7–12

Nu lyssnar vi till Vainius berättelse – Gud är med oss

Den andra berättelsen: Gud är med oss.

Kvinna 2

Kia orana.

Jag heter Vainiu. Jag föddes 1958 på ön Aitutaki. Mina föräldrar och deras föräldrar hade stark tillit till kulturens betydelse för en god uppväxt. Jag gick i Araura Grundskola. De första tre åren var Cooköarnas språk maori, det vi fick vår undervisning i. Men därefter blev jag varse vilken betydelse det engelska språket givits. Tyvärr uppmuntrades vi att tala engelska i klassrummen och på skolgården i de skolor jag gick. Våra lärare uppmanade oss att inte tala vårt modersmål. Vi uppfostrades att leva oss in i det engelska språket. Oturligt nog tänkte många vid den tiden att engelska var ett universellt språk som användes vid handel, och därför ett överlägset språk. Västvärldens inflytande var kraftfullt på den tiden. Jag kämpade med detta, eftersom jag talade flytande maori och lite engelska.

Min mormor, Mama Mereanu, uppmuntrade sina barnbarn att tala maori. Jag såg upp till Mama Mereana. Hon hade enormt inflytande på min barndom. Hon var min mentor och förebild i livsstil. Genom henne lärde jag mig värdefulla och livslånga hantverk som hur jag planterar och förbereder mat, och att tala reo aitutakian dialekten korrekt. Jag är övertygad om att våra äldre släktingar har en avgörande betydelse för vilka vi växer upp till att bli och varifrån vi kommer.

Det engelska språket har vunnit terräng genom åren och betydelsen av vårt maori-språk har försvunnit. Grundskolan upplevde jag inte som positiv eftersom det jag lärt mig hemma av mina föräldrar, mor- och farföräldrar och familjen var motsatsen till det som jag fick lära mig av mina lärare i ett västerländskt klassrum. Böckerna vi läste och undervisningen, allt var på engelska. Jag brukade tänka för mig själv: hur ska dessa engelska böcker och lektioner lära mig plantera grönsaker, göra lerugnar, laga mat, tvätta kläder och mata kycklingar och grisar. En stark känsla av förlust gjorde att jag slutade engagera mig i klassrummet.

Jag minns en gång då jag ertappades med att tala mitt urfolks språk i skolan. Min lärare straffade mig genom att låta mig bära en pappskylt med texten: "Jag talar maori". Jag blev utvisad och tvingad att rensa ogräs på skolgården en riktigt het dag. Jag glömmer aldrig den dagen. Följden blev att jag beslöt att bara tala engelska och inte nämna mitt modersmål. Det är ett av många exempel på hur mitt språk och kultur har nedvärderats.

Gud gav oss unika och speciella språk över hela jorden, och vi borde hedra och respektera dessa språk. Jag anser att maori-språket ska vara det viktigaste i undervisningen och i lärande miljöer. Lärare och elever

kan uppmuntra att maori talas, lärs och skrivs inom alla ämnen. Och föräldrar kan ge vårt maori-språk en chans att överleva genom att tala det hemma.

De här barndomsåren då jag formades, visste jag att Gud ändå var med mig, fast jag upplevde att skolsystemet nedvärderade mig och fick mig att skämmas. Också när vi är utslängda och nedvärderade, är Gud med oss. Gud är med oss genom mörkret på oceanens djup, där inget ljus finns. Och Gud leder oss ut ur det mörkret in i ett underbart ljus.

Kia orana e kia manuia. Tack för att ni lyssnar till min berättelse, Gud välsigne er.

Musiker leder alla att nynna acappella på temasången. Kvinna 2 sitter ner och Kvinna 3 intar sin plats.

Psaltarpsalm 139:13–18

Nu lyssnar vi till Dr Dawns berättelse: Gud skapade oss underbara.

Berättelse tre: Gud skapade oss underbara.

Kvinna 3

Kia orana.

Kia orana. Jag heter Dr Dawn. Att bli läkare var bland de svåraste jag någonsin gjort. Men det är det värt när en mamma berättar att hennes barn nu är friskt och livfullt efter att jag gjort min uppgift att rädda barnets liv. Det värmer verkligen mitt hjärta. En gång kom en flicka fram och kramade mig och sa att jag fortfarande är henne babydoktor, en flicka jag senast träffade för mera än tio år sedan. Jag tycker så mycket om att arbeta med barn, de ger mig kraft att fortsätta tjäna i tider när Cooköarna riskerar att bli av med sin arbetskraft.

Jag var färdig läkare 2003 efter sju års studier på Fiji. Vid den tiden beslöt man att bygga upp barnsjukhus på Cooköarna. Jag var den första kvinnliga läkaren vid Pediatrika avdelningen och efterträdde Dr Henry Daiwo. Jag vill även nämna Dr Munro som skött den pediatrika mottagningen tidigare. Bland de viktigaste uppgifterna för mig var att se till att alla nyfödda blev undersökta inom 24 timmar. Vi fastställde regler och protokoll för att hantera det arbetet. Vi utvecklade samarbetet mellan Cooköarna och våra viktiga medarbetare i Auckland och Starship Hospital på Nya Zeeland. Bättre specialistvård betyder allt för att förbättra våra barns hälsa. Vi berömmar gärna oss själva över att vara den enda ön i Stilla havet utan mödradödlighet sedan 1995. Även andra områden inom hälsovården har utvecklats. Sedan 1990-talet har specialistvården inom infektionssjukvård och kurativ vård utvecklats avsevärt.

Vår screening för livmoderhals- samt bröstcancer har förbättrats avsevärt. Men det finns mer att göra. Vi behöver erbjuda bättre primärvård, förebygga sjukdomar och pandemier, mental hälsa och att stärka stödet till de äldre. Vi behöver fortfarande göra något åt tonårsgraviditeter. Trots att preventivmedel är tillgängliga behöver användningen av dem uppmuntras. Våra samhällen behöver ta mer ansvar för hälsovården. Hälsan och välbefinnandet är allas ansvar och kan bara förbättras när vi samarbetar.

Gud skapade mig underbar, gav mig motivation och möjlighet att studera medicin.

Och jag svarade på Guds välsignelse med att tjäna människor på Cooköarna som läkare. Under åren som jag har arbetat med hälsovård, inser jag mer och mer att Gud skapat oss alla underbara. Vår kropp, sinnet och anden är sammanflätade av vår kärleksfulle skapare.

Du är förunderligt och underbart skapad, vi är alla förunderligt och underbart skapade.

TEMASÅNG

Musiker leder alla att sjunga temasången. Under tiden sätter sig **kvinnor 3.**

I am fearfully made, and wonderfully made.

Marvelous are your works, that my soul knows very well.

And I'll praise you all my days!

You are fearfully made, and wonderfully made.

Marvelous are God's works, that my soul knows very well.

And I'll praise God all my days!

We are fearfully made, and wonderfully made.

Marvelous are God's works, that we now know very well.

And we'll praise God all our days!

Jag är varsamt och underbart skapad.

Underbara är dina verk, det vet jag väl i min ande.
och jag ska prisa dig alla mina dagar!

Du är varsamt och underbart skapad

Underbara är Guds verk, det vet jag väl i min ande och jag ska prisa dig
alla mina dagar.

Vi är varsamt och underbart skapade.

Underbara är dina verk, det vet jag väl i min ande.

Och vi ska prisa Gud alla våra dagar.

FÖRBÖN

Någon av musikerna talar

Vi vänder oss i bön till Gud. När vi ber fördjupas relationen till Gud, och knyter an till hela Guds skapelse. Låt oss öppna våra hjärtan och sinnen för Gud.

Musiker leder den gemensamma bönesången. Under sången intar ledare 1,2 och 3 sina platser.

God Who Knows Us

Ruru Maeva, Cook Islands

The musical score is written on two staves in treble clef with a 7/8 time signature. The first staff contains the first line of music, and the second staff contains the second line, starting with a measure rest marked '5'. The lyrics are written below the notes.

Maori: A - tu - a ki - te ia ma - tou, ki ro - to ia ma - tou,
English: _____ God_ who knows us, God who_ is with us,
5
tei an - ga ia ma - tou, pu - re ma - tou kia - koe.
God_ who made us, to_ you_ we pray.

Gud som känner oss,
Gud som är med oss,
Gud som har skapat oss,
till dig ber vi.

Ledare 1

Store Gud, vi förundras inför dig. Vi prisar dig för den du är – hela världens Skapare.

Du skapade de vackra Cooköarna, den bördiga marken, bergen och haven.

Du skapade skönhet överallt i världen. Du skapade tuppen på land och valar i havet.

Du formade oss människor förunderligt och underbart till din avbild.

Hela Skapelsen speglar Din magnifika strålgans.

Musiker upprepar bönesången, sedan talar **Ledare 2**.

Trofaste Gud, tack för att du tar hand om oss varje ögonblick i livet. Du är med också när vi är rädda och oroliga, när vi är nedtyngda och frustrerade. Du har hjälpt oss när vi haft ekonomiska begränsningar och känt osäkerhet inför framtiden. Du är oss nära också vid cykloner och tsunamis, skogsbränder och jordbävningar. Du bar oss genom COVID-19 pandemin som påverkade många psykiska och mentala välbefinnande.

Tack Gud, för alla kvinnor som leder vår kraftfulla bönerörelse. Vi prisar dig för alla mamas som fört stafettpinnen vidare genom Världsböndagens historia till nu.

Gud, av överflödande rikedom, vi är i sanning tacksamma och kan inte annat än prisa dig för din trofasthet.

Musiker upprepar bönesången, sedan talar **Ledare 3**

Barmhärtige Gud, vi är inför dig med ödmjukt hjärta och ber om din förlåtelse för de många synderna – i ord, tanke och gärning. Vi har talat ovänliga ord till dem omkring oss och underlåtit att behandla dem som underbart skapade av dig. Vi har förorenat haven och förstört miljön, och underlåtit att vårda och värna din underbara skapelse. Självgodhet och feghet skadar oss själva och andra. Allt det leder bort från dina välsignelser och din kärlek.

Musiker upprepar bönesången, sedan talar **Ledare 1**.

Nådige Gud, hör vår hjärtas längtan. Förnya inom oss bilden och förståelsen av dig. Öppna våra andliga ögon och sinnen så vi kan omfamna vår egen gudomliga skönhet och inspirera oss att sprida den. Gud hjälp oss att hedra den gudomliga skönheten inom var och en och att uppskatta varje människa du skapat. Du kloke Mästare och tålmodige Gud, hjälp oss se att du alltid är nära, oavsett de omständigheter vi möter. Kärleksfulla Ande, vi behöver omslutas av dig, så att också vi skimrar och utstrålar din kärlek till hela världen.

Musiker upprepar bönesången, sedan talar **Ledare 2**.

Du Vishetens Gud, vi ber för världens ledare. Led deras hjärtan och sinnen att fatta beslut med integritet. Inspirera dem med visionen av en värld av endräkt och fred. Vi ber för kvinnor och flickor som är sårbara i våra samhällen. Låt äldre kvinnor leva under omständigheter av respekt och värdighet. Ge våra unga kvinnor utbildning, ambitioner och visioner

att utvecklas in i en lovande framtid. Ge styrka, mod och tålamod till alla kvinnor som upplever våld i hemmet.

Du helandets Gud, upprätta oss till välbefinnande. Läk oss från cancer, diabetes och hjärtsjukdomar. Befria oss från psykisk ohälsa och hela våra känslomässiga skador. Beskydda oss från sådan själviskhet och girighet som hotar andligt välbefinnande.

Gud, bistå oss i Världsböndagens strävan att förena våra gemenskaper i bön. Låt din kärlek lysa genom oss, styrk oss att stödja och ge kärlek till människor i nöd. Låt oss behandla varandra som de av dig underbart skapade människor vi är, så att var och en upplever sig viktig, värdefull och får känna omsorg.

Musiker upprepar bönesången. Sedan talar **ledare 3**.
Vi ber Herrens bön.

KOLLEKT

Ledare 1

Världsböndagen är en världsvid rörelse som förenar kristna kvinnor i bön. När vi ber med våra systrar från Cooköarna blir det en uppmaning till bön och handling. Att dela med sig av ekonomiska resurser bidrar till att kvinnor och flickor kan leva med värdighet och respekt, se sista sidan!

Under kollekten kan **ledare 1, 2** och **3** sätta sig.

Låt oss be: Gud vi ger denna kollekt till dig. Tack för alla gåvor du ger. Välsigna gåvorna vi ger dig nu, så de blir till välsignelse för hela världen.
Amen

EN ÖMSESIDIG VÄLSIGNELSE

Som en andra del av denna kollekt och som svar på allt som delats idag så hälsar vi på några av dem runt omkring oss. Börja med att säga "Kia orana" och säg sedan något om vad du tycker om/älskar till denna person. Efter det säg: Gud skapade dig underbar!

Eller: "Kia orana" Du är den bästa kock jag vet! God skapade dig underbar.

Eller: Kia orana: "Jag älskar hur hängiven du är till dina barn. Gud skapade dig underbar!"

Till någon du inte känner så väl kan du säga: "Kia orana" Jag älskar ditt leende, Gud skapade dig underbar! Eller: "Kia orana" Jag älskar din tröja. Gud skapade dig underbar.



Låt oss ge varandra den ömsesidiga välsignelsen nu!

Medan människor hälsar på varandra, kan musik spelas.

Psalm 191

ÅTAGANDE I BÖN OCH HANDLING

Ledare 1

Och vad händer nu? När vi inser att Gud är med oss och för oss? Vad förändras när vi inser att vi är förunderligt och underbart skapade?

Ledare 2

Det vi tror blir ofta verkligt. När vi tanker annorlunda, lever vi annorlunda. Att ändra sättet att tänka förändrar sättet att handla.

Ledare 3

Var och en av oss är ett Guds underverk. Hur kommer den insikten påverka sättet att leva?

Kvinna 1

Liksom Mii gjorde det kan också vi hitta frid mitt i rädslan när vi vet att Gud känner oss.

Kvinna 2

Liksom Vainiu gjorde, kan vi finna styrka mitt i kampen, när vi litar på att Gud alltid är med oss

Kvinna 3

Och liksom Dr Dawn gjorde, kan också vi använda våra gåvor och talanger för att välsigna världen, när vi förstår att vi är unika och speciella.

Ledare 1

Vårt motto i Världsböndagen är "Lär känna – be – handla"! Nu lyssnar vi till havets vågor och frågar på vilket sätt Gud kallar oss att vara i världen – i bönefylld handling.

VÄLSIGNEELSE

Ledare 1

Låt oss gå och leva denna goda nyhet!

Ledare 2

Gud är vår skapare, Gud skapade oss underbara och Gud är med oss.

Ledare 3

Se dig själv som det värdefulla och älskade Guds barn du är. Och se andra som de värdefulla och älskade Guds barn de är. Amen

POSTLUDIUM

VÄRLDSBÖNDAGEN PÅ COOKÖARNA

Den första Världsböndagsgudstjänsten hölls på ön Rarotonga 1971. Världsböndagen togs till Cooköarna av avlidna fru Akaiti Ama i Cook Islands Christian Church (CICC), som också tog ansvar för Världsböndagen på Cooköarna i många år.

Genom den positiva responsen och stödet från folket bildades en nationell kommitté i ekumenisk anda, där CICC, Katolska kyrkan och Sjundedagsadventistkyrkan ingick. 1972 hölls gudstjänsten i Sjundedagsadventistkyrkan i Avarua, Rarotonga, med en deltagare från varje samfund. Gudstjänsten ägde rum på maorispråket. Sedan 1972 har varje kyrka turats om att vara värd för världsböndagen, en praxis som fortsätter idag.

1990 bildade Cooköarna en världsböndagskommitté med totalt 13 kvinnor från 6 olika samfund: CICC, Katolska kyrkan, Sjundedagsadventisterna, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Pingstkyrkan och Apostoliska kyrkan. Fru Rebecca Akaruru från den Katolska kyrkan nominerades att delta i världsböndagens internationella kommitté's (WDPIC:s) internationella möte i Jamaica den 28 juli till den 6 augusti 1990. Vid det mötet valdes fru Akaruru till regional representant och suppleant i WDPIC:s verkställande kommitté för Stillahavsregionen, en post som 2017 övertogs av fru Henrica Nio Marona som till innehade den till sin död 2021.



Antalet deltagare vid världsböndagsgudstjänster har minskat på Cooköarna sedan COVID-19, men börens anda fortsätter att vara stark bland dem som deltar. Världsböndagsgudstjänster fortsätter att vara en årlig händelse i Rarotonga och Pa Enea (öarna andra än Rarotonga). Vår nuvarande världsböndagskommitté anordnade en skivrarverkstad i augusti 2022 för att starta skrivprocessen för 2025 års program. Gruppen fortsätter att arbeta tillsammans för att förbereda kommande program, särskilt för 2025. Kvinnor från alla delar av Cooköarna har gått samman för att proklamera: "VI ÄR SKAPADE UNDERBART!"

Tack för din gåva!

Swish (för enskilda givare): 123 667 8650. Ange var gudstjänsten hållits (kyrka och ort) under "Meddelande".

Gemensamma kollekter: Gemensamma kollekter sänds in före 1 april till Världsböndagen, PG 40 47 22-1 (ej via swish)

Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i låginkomstländer i samarbete med svenska samfund och kristna biståndsorganisationer.

2024 fördelades stipendier till 36 kvinnor i 11 länder. Totalt fördelades 220 000 kr.

Varmt tack till alla givare!



KONTAKT

Adress:

Världsböndagen/SEK

Box 140 14,

167 14 Bromma

E-post: VBD@svekumeniskakvinnor.se

www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen